



De waarheid of opgehangen worden

Een verhaaltje

Wetten en regels kunnen mensen niet dwingen om goede mensen te zijn. De koning besliste echter dat hij mensen kon en zou **DWINGEN** volgens het goede, de waarheid en eerlijkheid te leven.

Bij de ingang van de hoofdstad bouwde de koning een galg. Iedere bezoeker werd ondervraagd door het leger. Wie de **WAARHEID** sprak mocht naar binnen, wie **LOOG** werd opgehangen.





Een bezoeker met de naam Narudin kwam naar voor:

Militair: 'Waar ga je naar toe?'

Narudin: 'Ik ben op weg om opgehangen te worden.'

Militair: 'We geloven je niet!'

Narudin: 'Oké, als ik lieg... hang me dan maar op.'

Militair: 'Maar als we je ophangen omdat je liegt, dan hebben we wat je zei werkelijkheid gemaakt.'

Narudin: 'Dat klopt, nu weet je wat WAARHEID is.
Jouw waarheid.'

Bron: boekje "overwin en groei in werk en leven"

De waarheid of
opgehangen worden

07.05.2015 pag.2



Eddy Claesen

Overnemen & Overlaten - Overnamecoach

Family Business Advisor - Mediator

Accountant - Tax Consultant

Kuilenstraat 16 • B-3600 Genk
tel.: +32 89 32 91 10 • fax: +32 89 32 91 19
eddy.claesen@claesen.be • www.claesen.be