



## De Paradox van deze tijd



- De paradox van onze tijd in de geschiedenis is dat we hogere gebouwen hebben, maar **kortere lontjes**, bredere wegen, **maar engere standpunten**.
- We spenderen meer, maar **hebben minder**. We kopen meer, **maar genieten minder**.
- We hebben grotere huizen en **kleinere gezinnen**, meer gemakken, **maar minder tijd**.
- We hebben meer titels, **maar minder verstand**; meer kennis, **maar minder inzicht**; meer deskundigen **en toch meer problemen**.
- Meer medicijnen, maar minder gezondheid.
- We drinken te veel, roken te veel, spenderen te gemakkelijk, lachen te weinig, rijden te snel, worden **te snel boos**, blijven te laat op, staan te moe op, lezen te weinig, kijken te veel TV, en bidden/ mediteren te weinig.
- We hebben onze bezittingen vermenigvuldigd, **maar onze normen en waarden gereduceerd**.
- We praten te veel, hebben te **zelden lief**, en **haten zo vaak**.
- We hebben geleerd hoe we de kost moeten verdienen, **maar te weinig of niet hoe we moeten leven**.
- We hebben jaren aan het leven toegevoegd, maar **geen leven aan de jaren**.
- We zijn helemaal naar de maan geweest en weer terug, maar **we hebben moeite om de straat over te steken om de nieuwe burens te ontmoeten**.



- We hebben de kosmische ruimte overwonnen, **maar niet de inwendige ruimte**. We hebben grotere dingen gedaan, **maar geen betere dingen**.
- We hebben de lucht gezuiverd, **maar de ziel verontreinigd**.
- We hebben de atoom overwonnen, **maar niet ons vooroordeel**.
- **We schrijven meer, maar leren minder**.
- **We plannen meer, maar bereiken minder**.
- **We hebben geleerd hoe we voort moeten maken, maar niet hoe we moeten wachten**
- We bouwen meer computers om meer informatie op te slaan; we produceren meer kopieën dan ooit, **maar we communiceren minder en minder**.
- Dit zijn de tijden van de snelle hap en de trage vertering, grote figuren en **weinig karakter**, hoge inkomsten en **oppervlakkige relaties**.
- Dit zijn de tijden van **twee inkomens maar meer echtscheidingen**, mooiere huizen, maar **veel gebroken gezinnen**
- Dit zijn de tijden van snelle trips, **wegwerp luiers, wegwerp moraal, wegwerp liefdes, eenmalige affaires**, te dikke lichamen en pillen die alles doen, van opvrolijken, rustgeven tot doden toe
- Het is een tijd waarin er veel in de etalage staat **en niets in de opslagruimte**
- Denk er eens aan om **meer tijd door te brengen met je geliefden**, want ze zullen er niet voor altijd zijn.
- Denk er eens aan om **een vriendelijk woord te zeggen tegen iemand die met ontzag tegen je opziet**, want dat kleine mensje zal snel groot worden en van je zijde weggaan
- Denk er eens aan om **een warme omhelzing te geven aan de persoon vlak bij je**, want dat is de enige schat die je kunt geven met je hart, en het kost geen cent
- Denk er aan om een **welgemeende "Ik hou van je"** te zeggen tegen je partner en je geliefden, en meen het bovenal.
- **Een kus en een omhelzing zullen pijn helen** als het diep binnenin je komt.
- Denk er aan om **elkaars hand vast te houden en te genieten van het moment**, want op een dag zal die persoon er niet meer zijn en wie houdt je hand dan vast.
- **Neem de tijd om lief te hebben**, neem de tijd op te praten en neem de tijd om de kostbare gedachten die je hebt te delen

De paradox van deze tijd

22-08-2012 pag. 2



### Eddy Claesen

Overnemen & Overlaten - Overnamecoach  
Family Business Advisor - Mediator  
Accountant - Tax Consultant

Kuilenstraat 16 • B-3600 Genk  
tel.: +32 89 32 91 10 • fax: +32 89 32 91 19  
eddy.claesen@claesen.be • www.claesen.be