

Knowledge is expensive,
but realise what stupidity can cost you!



Proberen...



afbeelding Joyce van den Beuken

Een goeroe raadde zijn studenten aan om **drie keer** per dag te mediteren. De meeste van zijn volgelingen keken hem wat bezwaard aan. Hun commentaar was bijna gelijkkluidend: **"Ik zal het proberen"**.

De goeroe knikte ernstig en terwijl hij terug liep naar zijn zitplaats, viel het boek dat hij onder zijn arm had op de grond. Verstoord draaide hij zich om, bukte voorover, reikte naar het boek, maar greep er tien centimeter naast. **Keer op keer greep hij vergeefs naar het boek.**

Zijn studenten keken hem verbijsterd aan. **"Probeer jij het ook eens"**, daagde de goeroe een van hen uit. De student liep naar het boek, boog voorover, pakte het boek en reikte het zijn goeroe aan. Die sloeg boos het boek uit de handen van de student en zei: **"Ik vroeg je niet het boek op te pakken, ik vroeg je alleen maar het te proberen!"**

Proberen

13-01-2012 pag. 1



Eddy Claesen

Overnemen & Overlaten - Overnamecoach
Family Business Advisor - Mediator
Accountant - Tax Consultant

Kuilenstraat 16 • B-3600 Genk
tel.: +32 89 32 91 10 • fax: +32 89 32 91 19
eddy.claesen@claesen.be • www.claesen.be