



Knowledge is expensive,
but realise what stupidity can cost you



In vrijheid verbonden

Nieuwe rituelen (gelezen in Happinez van deze maand)

Wil je de liefde tussen jou en je partner bezegelen, zonder op de traditionele manier te trouwen? Dan zou je kunnen kiezen voor een bijzonder, van oorsprong Keltisch ritueel als *handfasting*. Daarmee wordt de verbintenis gevierd tussen het vrouwelijke en het mannelijke, de innerlijke godin en god.

Tot in de achttiende eeuw was **handfasting** bij ons de gangbare manier om te trouwen; later vertaalde dit gebruik zich in de verloving. Oorspronkelijk koos men er vaak voor 'een jaar en een dag' verbonden te zijn; voor de vrouw lang genoeg om zwanger te raken, een kind te dragen en na de bevalling weer op krachten te komen. De **wicca-beweging**, in Amerika de snelst groeiende geloofsstroming, heeft het ritueel weer opgenomen en inmiddels is het daar zelfs rechtsgeldig. In Nederland is het dat niet, maar kan het wel gebruikt worden als een feestelijke gebeurtenis vol symboliek waarmee het burgerlijk huwelijk - of de keuze samen verder te gaan wordt bevestigd en het verbond tussen de partners wordt gevierd.

Hoewel iedereen zijn eigen invullen aan de ceremonie kan geven, zijn er een paar terugkerende elementen. Het ritueel vindt plaats in een cirkel. Vaak is dit in de natuur, waar de **vier elementen - water, vuur, licht en aarde** - elkaar ontmoeten.

Het koppel stapt samen de cirkel binnen. Er worden persoonlijke symbolen uitgewisseld en geloften voorgelezen, die het paar zelf kan formuleren. Soms hangen de partners een **bloemenkrans** om elkaars hoofd of schouders. Als de geliefden er klaar voor zijn, worden hun handen met een **lint of koord losjes samengebonden**. Het koord symboliseert de verbintenis. Wanneer de partners hun handen weer losmaken, laten ze daarmee zien dat ze in vrijheid voor elkaar kiezen.

Tot slot springen de geliefden samen over een bezem. De bezem staat voor eenheid en voor vruchtbaarheid, het samenkomen van het mannelijke en het vrouwelijke : de steel is fallisch, de borstel met zijn driehoekige vorm vrouwelijk. Door te springen tonen de geliefden dat ze samen een nieuwe levensfase in gaan. Er zijn ook pasgehewden die ervoor kiezen over een **evergreen** te springen, een groen blijvende boom, als symbool van duurzame liefde en blijvende trouw.



Eddy Claesen
Family Business Advisor - Mediator
Accountant - Tax Consultant

Kuilenstraat 16 • B-3600 Genk
tel.: +32 89 32 91 10 • fax: +32 89 32 91 19
eddy.claesen@claesen.be • www.claesen.be