

Knowledge is expensive,
but realise what stupidity can cost you!



Geluk en boerenverstand



Er was eens **een boer** die een arm plattelandsdorpje woonde. De boer werd als iemand in goeden doen beschouwd, want hij had een paard dat hij gebruikte om mee te ploegen en ook om er allerlei dingen mee te vervoeren. **Op een dag ging zijn paard ervandoor**. Alle burens vonden dit **vreselijk**, maar de boer zei alleen maar; **"Ach wat is pech en wat is geluk"**.

Een paar dagen later kwam het paard terug en bracht ook nog twee wilde paarden mee. De burens vonden allemaal dat hij **geweldig geluk** had gehad, maar de boer zei alleen: **"Ach, wat is geluk en wat is pech"**. De volgende dag probeerde de zoon van de boer op een van de wilde paarden te rijden. Het paard wierp hem af en de zoon brak een been. De burens boden **hun medeleven aan met deze tegenspoed**, maar de boer zei opnieuw: **"Ach, wat is pech en wat is geluk"**.

Een week later kwamen er militairen naar het dorp om jonge mannen te rekruteren voor de verplichte krijgsdienst. De zoon van de boer wilden ze niet hebben vanwege zijn gebroken been. Toen de burens lieten weten dat hij toch **wel geluk had gehad**, antwoordde de boer: **"Ach wat is geluk en wat is pech"**.

De moraal: geluk is niet afhankelijk van externe omstandigheden maar hoe je er zelf mee omgaat.