



Knowledge is expensive,
but realise what stupidity can cost you!



Het is niet altijd wat het is...

Een jonge dame wachtte op haar vlucht in de vertrekhal van een groot vliegveld. Ze moest vele uren wachten en ze besloot een boek te kopen om de tijd door te komen. Samen met dit boek kocht ze ook een pak koekjes.

Ze zat in een armstoel in de VIP ruimte van het vliegveld om te rusten en rustig in haar boek te lezen.

Om het haar wat makkelijker te maken legde ze de koekjes naast de leunstoel. In de volgende stoel zat een man, die zijn tijdschrift open sloeg en begon ook te lezen.

Toen zij het eerste koekje nam, nam die man er ook een. Je kan geloven dat ze zich wat geïrriteerd voelde, maar besloot om niets te zegen.

“Wat een durf” dacht ze.. Ik was in staat hem een opduvel te verkopen.

Maar het ging verder ... telkens als zij een koekje nam, nam hij er ook één. Het maakte haar woedend, maar ze wilde absoluut geen scène van maken.

Toen er nog één koekje over was dacht ze :

“Ah... Wat zal die man nu doen?”

En wat bleek... de man nam het laatste koekje, brak het in tweeën, en gaf haar een helft.

Ah! Dat was te veel! Nu werd ze pas woedend! Nijdig pakte ze haar boek, haar andere spullen en rende ze naar de incheckplaats.

Toen ze in haar stoel zat in het vliegtuig, keek ze in haar tas, om haar bril te pakken, en **tot haar grote verbazing zat het pakje koekjes daarin onaangeroerd en niet geopend.**

Het is niet altijd wat het is...

22-08-2011 pag. 1

Kan je indenken... ze voelde zich beschaamd, en ze realiseerde zich dat ze erg fout was geweest. Ze was blijkbaar vergeten dat haar koekjes nog in haar tas waren.

De man had zijn koekjes met haar gedeeld zonder een gevoel van ergernis of bitterheid.

... terwijl zij zo kwaad was omdat zij dacht dat zij haar koekjes deelde met hem. Nu had zij geen kans meer om het hem uit te leggen en haar verontschuldiging aan te bieden.

Er zijn **4 dingen** die je **niet kan terug draaien**.

- 1. De steen...** ... na het gooien!
- 2. Het woord...** ... na het is gesproken!
- 3. De gelegenheid...** ... die je hebt gemist!
- 4. De tijd...** ... nadat die is voorbij gegaan!



Het is niet altijd wat het is ... ;o)

Het is niet altijd wat het is...

22-08-2011 pag. 2



Eddy Claesen

Overnemen & Overlaten - Overnamecoach
Family Business Advisor - Mediator
Accountant - Tax Consultant

Kullenstraat 16 • B-3600 Genk
tel.: +32 89 32 91 10 • fax: +32 89 32 91 19
eddy.claesen@claesen.be • www.claesen.be