

Vertrouwen en Samenwerken: Hemel of Hel!



Hemel of Hel!

Een verhaal uit de
Talmoed.

In de **hel** staat een
ronde tafel met in het
midden **een grote pan
met eten**. Aan deze
tafel zitten mensen
ongeduldig en boos op
hun eten te wachten.

Ze hebben honger en doen er alles aan om dat eten op hun bord te krijgen. Ze zijn aan het **tieren en aan het schelden**, maar wat ze ook doen, het lukt niet om op te scheppen. Iedere poging is vergeefs.

In de **hemel** staat eenzelfde tafel met **eenzelfde pan met eten**. Hier zijn de **borden wel gevuld**; iedereen is aan het kletsen en eten. **Iedereen heeft voldoende en is aan het genieten van de maaltijd**.

De beginsituatie was exact hetzelfde: zowel in de hemel als in de hel stond een tafel met een pan met eten, en er was een opscheplepel.



Die opscheplepel had echter zo'n lange steel dat het **onmogelijk** was om eten op je eigen bord te **scheppen**. In de hel bleven mensen toch proberen **om voor zichzelf op te scheppen**, in de hemel schepten **de mensen het bord van degene tegenover hen vol met eten**.

Vertrouwen en samenwerken kan alle verschil maken.

Het helpt je niet alleen om dingen voor elkaar te krijgen, maar kan ook nog zorgen voor meer plezier in het leven.

Waarvoor kies jij vandaag?



Eddy Claesen

Overnemen & Overlaten - Overnamecoach
Family Business Advisor - Mediator
Accountant - Tax Consultant

Kuilenstraat 16 • B-3600 Genk
tel.: +32 89 32 91 10 • fax: +32 89 32 91 19
eddy.claesen@claesen.be • www.claesen.be