



In de winkel van GOD

Een man droomde dat in zijn straat
een nieuwe winkel was geopend

NIEUWE ZAAK

heel veel succes



Een man droomde op zekere nacht dat er in zijn straat een nieuwe winkel was geopend. Nieuwsgierig ging hij op weg en toen hij de winkel binnenstapte zag hij tot zijn **verbazing God achter de toonbank** staan.

“Wat verkoopt u hier?” vroeg hij.

“Wat je hartje begeert,” antwoordde God.

Tenslotte vertelde hij wat hij wenste.

“Nou, om te beginnen wil ik **de rest van mijn leven liefde en waardering hebben**”, zei hij, “en **bovendien geluk en succes op mijn werk**. Dan zou ik nog **gezondheid en moed** willen hebben, zodat ik nooit meer last heb van angst. En dan zou ik ook **graag wijsheid bij mijn beslissingen en vrede voor mijn ziel** willen hebben.” Wederom dacht hij een tijdlang na om maar niets belangrijks te vergeten.

“Ach, ja” voegde hij er na een tijdje aan toe, “**ik wil dat niet allemaal alleen voor mezelf, maar het liefst meteen voor alle mensen.**”

God lachte ;o) “Ik geloof dat je me niet goed hebt begrepen. Ik verkoop hier geen vruchten. Je kunt bij mij alleen maar zaad krijgen.”

Bron: boek systemische opstellingen – Marlies Holitzka en Elisabeth Remmert



In de winkel van God

22.02.2016 pag.2

Eddy Claesen

Overnemen & Overlaten - Overnamecoach
Family Business Advisor - Mediator
Accountant - Tax Consultant

Kuilenstraat 16 • B-3600 Genk
tel.: +32 89 32 91 10 • fax: +32 89 32 91 19
eddy.claesen@claesen.be • www.claesen.be